

Provkörningsträff

Nu var det dags för provkörningsträff på Förenade bil i Malmö. Förenade bil är idag 2 olika ställen då Wendels har blivit uppköpta så nu finns både "original" lokalen och en ute i Fosie. Jag valde att åka till butiken på Tullgatan i centrum då den har mest historia vad gäller Förenade bil och kändes som originalet på något vis, det var på exakt samma ställe som Förenade bil startade upp sin verksamhet för ca. 50 år sedan. Idag finns där en rejäl byggnad med relativt stor verkstad. Ryktet går att det håller på att byggas nya lokaler någonstans i Fosie som kommer att bli något alldeles extra.



Nåja nog om det, träffen började på söndagen kl. 10.00 enligt våra kallelser men Förenade bil öppnade "egentligen" inte förrän 11:00 Detta gav en chans att kika runt lite i lugn och ro samt att snacka lite med personalen. Dagen till ära fick samtliga medlemmar i BMW CS handla reservdelar och tillbehör med 20% rabatt, inte illa alls och om jag inte hörde fel så fanns det folk som handlade delar för 5 siffriga belopp!

Att kalla träffen för en provkörningsträff stämde inte, givetvis hade man hoppats på det men jag fick indikationer på detta redan innan träffen så jag var förberedd. Man hade ställt i ordning en avdelning full med BMW F1 accessoarer och hade inte børsen varit så HIMLA tom hade man nog slagit till med en kepa eller något. Det jag handlade under dagen sträckte sig till 2 lister i framdörrarnas underkant.



Efter ca. en timmes vandring i lokalerna och ett batteri av bilder så bestämde jag mig för att lämna träffen och återkomma vid 14:30 tiden då det skulle vara rundvandring i Förenade bils museum. Vid 14:30 äntrade jag den nya platsen som ligger ner i hamnområdet.

En liten samling entusiaster hade samlats på stället och ganska exakt när vi kom dit så var det dags att köra igång rundvandringen. Precis innan vi traskade in så stack den där M5 E39 med Porschebromsar (ni vet vilken va?) iväg. Lyckligtvis så fick jag med en fullgasacc. på video som du kan hämta [här](#)! Nöjer du dig med ljudet finns det [här](#) kändes riktigt trevligt med lite stäpås. Nu var det dags för nästa roliga sak, väl inne i lokalen så möttes man av ett 30 tal människor och kanske lite fler bilar.



Här fick vi se massor av roliga bilar från den allra första BMW:n till Z8, det fanns till och med Mercedes representerat och anledningen var att Söderström hade agenturen innan 2:a världskriget (tror jag) Mannen på bilden tillhör inte inventarierna även om han var lite ringrostig dagen till ära.



Batmobil och M1 samt en M635:a var underbart att få flukta på. 90% procent av bilarna var i mycket bra skick och luftades regelbundet. (lite avis var man allt)

Herr Söderström presenterade en stor del av bilarna med lite historia och fakta om bilarna, allt gjort på ett mycket trevligt sätt och man behövde inte alls vara BMW tok för att tycka det var intressant även om det underlättar.



Att se alla dessa bilar i alla storlekar både måttmässigt och motormässigt var väldigt intressant, jag har inte varit med om någon så omfattande "privat" samling förut så det var verkligen en upplevelse.



En dröm i rött, rött skinn och en vit bakelittratt, så himla läckert rakt igenom. Gissa om man önskar att det stod en sådan i garaget därhemma! Nåja att få titta lite närmare på denna skönhet räcker ganska länge.



Efter att man sett sig mätt på allt rundades dagen av med lite chat utanför lokalerna. utbudet av bilar som kommit till träffen var begränsat men Torbjörns trevliga Touring samt en välvårdad 323i och min egen fantastiska 530i kunde man inte missa!!

Jag såg dessutom Lenas röda 318is med nya fälgar?? bilen var knökfull med 02 killar som ville åka fint ;) Jag passade på att dela ut priset i min tävling till Arne Lindgren som kommit till träffen i en JETTA!! jaja.. vi får ha överseende för denna gången då jag själv var på Knutstorpsträffen en av dagarna i en Golf ;)



Jag ser redan framemot nästa träff jag kan komma på och det blir väl den 12:e i samråd med KAK på Knutstorp. Dyno tag träffen är struken till förmån för STCC premiären i Falkenberg och det kan man väl kalla giltig frånvaro!